

Doe maar een dubbele shot Perbet

182 doelpunten in 419 matches: kennen we Jérémy Perbet (33) eigenlijk anders dan als de goaltjesdief? Dus troonden we hem mee naar de mondaine Kortrijkse cocktailbar Sprezza. Dat Italiaanse woord stamt uit de renaissance en Perbet is sinds de komst van Glen De Boeck bij KVK ook een beetje herboren. Sprezza betekent "de kunst van de nonchalance" en geen spits kan zo afwezig zijn in een match en dan toch plots toeslaan. In dat decor, in die pluche, is Perbet niet langer de ingetogen spits zonder de grote verhalen, maar een man van de wereld, goodlooking and charming. "Hij ruikt zelfs superieker", meldde de fotografe achteraf. "Ja, er zijn twee Perbets", lacht hij. Sprezza had er zelfs twee cocktails voor in huis.

FRANK BUIJSSE

Fransse sluipschutter serveert buiten het voetbal een totaal andere versie van zichzelf

Jérémy Perbet, hier in de Kortrijkse cocktailbar Sprezza, gedijt niet alleen in strafschopgebieden. "Ik maak graag plezier."

DE VOETBALLER-DIPLOMAAT

"In mijn voetballeven ben ik een diplomaat. Ik heb wat afgereisd: dertien clubs in vijftien jaar, in Frankrijk, België, Spanje en Turkije. En intussen genoeg verdiend, dat ook, ja. Goed gespaard en geïnvesteerd. Mijn vader is niet voor niets bankdirecteur. (lacht) Maar meer nog omdat ik in het voetbal altijd rustig en diplomatisch blijf en nooit de discussies zoek. Ik doe gewoon zo goed mogelijk mijn job, meer niet. Weet je, het is mijn wereld niet. Te veel hyperocrisie. Dat heb ik moeten leren."

"Mijn vader wilde mij als jong talent bij Le Puy-en-Velay niet in een centre de formation. Mijn diploma handel kreeg voorrang. Ik droomde er lang van om ooit een sportwinkel te runnen en voetbalde puur voor mijn plezier, met mijn vrienden. Achteraf bekeken zijn de paar vrienden die ik uit vijftien jaar voetbalcarrière overhoud diegenen van helemaal in het begin. Op mijn achttiende dacht ik: Als profvoetballer moet dat ook kunnen. Want ik vertrouwde iedereen. Maar ik leerde al snel dat het niet kon, van ploegmaats vrienden maken. Zodra ze bij een andere ploeg speelden, hoorde ik niemand meer. Toen al besloot ik op te delen: de voetballerij en het echte leven."

"Vanhaezebrouck stuurde me na een seizoen met 16 goals naar de B-kern. Koud, via een maittje. Maar welke spits van Gent maakte 16 goals?"

"En dan was er ook nog de les van mijn coach bij RC Strasbourg, mijn eerste club in eerste klasse. Jawel, Jean-Pierre Papin. Hij zei me: Je hebt meer kwaliteiten dan mijn andere spitsen, maar je bent te vriendelijk, te lief. Een hele ontgochelinge. Gelukkig kwam ik daarna bij Charleroi, Tubeke en Bergen wel in een toffe benedictie terecht. Maar bij het Spaanse Villarreal ondervond ik helemaal dat het in het voetbal elk voor zich is. Van toen af probeerde ik in mijn job... anders te zijn. Tegen mijn natuur. Vraag mijn echte vrienden wie ik ben en ze zeggen je iets heel anders dan mijn ploegmaats. Alleen bij hen ben ik mezelf."

"Het enige wat ik in het voetbal vraag, is respect. Ik ben tenslotte twee keer Belgisch topscorer geweest (in 2012 en 2016, nvdv.). Vorig jaar in januari hield Hein Vanhaezebrouck mijn transfer naar Dubai tegen omdat hij mij nodig had. Maar in de zomer, na een seizoen met 16 goals, stuurde hij mij



Cocktails: Wine Diplomats
 • Diplomatico Manuano Rum
 • PX Sherry
 • Hazelnoot
 • Amandel
 • Absint
 • Zoutplossing

naar de B-kern. Koud, via een maittje. Welke spits van Gent maakte 16 goals? En ik speelde niet eens zo veel. Hij koos liever voor Coulibaly, die de hele week niet had getraind. Maar ik maakte nooit ruzie. Diplomaat..." (glimlacht)

"Dat de supporters om mij riepen, moet Vanhaezebrouck wel hebben geambeteerd. Ach, ik ben nu eenmaal een ouderwetse goalgetter en veel coaches vinden tegenwoordig dat een spits almaar moet lopen en werken. Dat probeer ik dan wel, en mijn match tegen Anderlecht noemde Vanhaezebrouck zelfs super. Maar ik scoorde niet en dan kan ik niet tevreden zijn over mezelf. Liever onzichtbaar en een goal. Want dat blijft het enige wat voor mij telt. Dat begreep Mazza. En dat begrijpt nu ook De Boeck. Hij zei van de eerste minuut: Je weet wat ik van je verwacht."

"Was ik in Brugge gebleven, dan ik had er dit seizoen ook veel goals gemaakt. Indien ik had gespeeld. Maar ook hier geen misbaar, want Leko had met Wesley, Dennis, Vossen en Diaby al vier heel goede spitsen. En met Vossen hetzelfde type als ik. Hij speelt ook niet veel, hé."

"Ik had in Brugge een jaar mijn loon kunnen opstrijken, maar ik wilde spelen. Ik ver koos Kortrijk boven Antwerp en Mechelen, alleen dacht coach Yannis Anastasiou anders over voetbal dan ik. Toen ik op de bank zat, dacht ik vaak: Rij ik daarvoor elke dag van Waterloo naar Kortrijk? Maar ik kwam thuis en zette het van me af. Ruzie maken had geen zin. En toen kwam De Boeck. Ik scoorde meteen in zijn eerste match, wat volgde was een explosie van geluk. Alle frustraties eruit. Simpel: nu ben ik ook weer gelukkig als voetballer. Op mijn manier."

DE LEVENSGENIETER

"Als sprezza staat voor levenskunst, dan kies ik deze cocktail als illustratie van wie ik ben buiten het voetbal. Ik ben een man die graag leeft en plezier maakt. Ik ben iemand die vaak met vrienden in Waterloo uit eten gaat, die veel met zijn gezin bezig is, passioneel pokert en ook graag een spelletje petanque speelt. Nog altijd een echte Fransman, hé. Tout simple. Vive la vie, meer moet dat niet zijn."

Cocktail: Sprezza 75
 • Zoete Vermouth
 • Citroen
 • Framboos
 • Champagne



goed een uur na de match kan je al thuis zijn." "Je weet intussen dat ik die levenskwaliteit heel belangrijk vind. Ik voel me hier intussen uitstekend. Ik wil het seizoen toch weer eindigen met 10 à 15 goals. En we kunnen nog Play-off 1 én de bekerfinale spelen. Als ik moet kiezen: de bekerfinale. Ik was tweemaal topscorer, maar ik won in mijn carrière nog nooit een prijs met een ploeg."

"En ik dol graag met Teddy Chevalier. Het klikt met Teddy even goed buiten als op het veld. Ik weet dat je het niet zou zeggen, maar we zijn allebei dezelfde, we doen even graag onnozel. Het enige verschil: Teddy is altijd élatant, ik ben tijdens de matches kalmer. Indien hij niet zo verwoonde, zouden we echte vrienden kunnen worden, met de vrouwen."

"Aloha en ik kennen elkaar al van toen ik bij Tubeke voetbalde, zij is Belgisch-Italiaanse. Ons dochtertje van vier heet trouwens Alona, we doen graag een beetje speciaal. Zo ook onze trouwdatum: 31 december 2016,

"Ik ga vaak uit eten, ben een passionele pokaaraar en speel graag petanque. Nog altijd een echte Fransman, hé"

met midden het feest in het kasteel van Groot-Bijgaarden om middernacht nog eens Nieuwjaar. Alle gasten vonden het fantastisch. We wilden al langer een groot trouwfeest in een mooi kasteel, maar met die passages in Spanje en Turkije kwam het er niet van."

"Aloha is een zeer ondernemende vrouw. Zij is schoonheidsspecialiste, maakt modefoto's, is herbalife coach. Onze droom is ooit samen een groot schoonheidsinstituut op te starten, waar ik ook sportbegeleiding zou geven. In Waterloo dan. We komen maar één week per jaar terug bij de familie en vrienden in Le Puy-en-Velay, tussen Saint-Etienne en Lyon. Het is er heel rustig en gezellig, maar een week is voldoende. Ik woon Hever in het bruisende Brussel."

"Het voetbal is mijn wereld niet, maar na mijn spelerscarrière zou ik wel graag verdergaan als analist op tv. Maar eerst nog minstens een jaar of twee voetballen. Liefst in België, ik zou nu wel eens wat stabiliteit willen, vooral voor mijn gezin. Een transfer naar pakweg China voor het geld zie ik op mijn 33ste niet meer zitten. Ik zou dan ook best mijn carrière bij Kortrijk willen eindigen, als De Boeck blijft. Dan zal Club Brugge niet te veel mogen vragen. Maar alles is dichtbij."

"Dat ik al zo vaak veranderde van club, was ook nooit de bedoeling. Maar ik heb van niets spijt. Turkije was puur voor het geld, maar het leven in Basaksehir (de club van Erdogan, nvdv.) stelde niets voor. Spanje was dan weer heerlijk. De restaurants, de sympathieke Spanjaarden, de zon... Ook levensgenieters, hé. Sprezza!"

Invallens: Bruzzese, Galens, De Smet, Azoumi, Attal, Ajajun, Papazoglu, Stojanovic, Verboom, Ivanov
Geblesseerd: Rolland, Van Loo
Geschorst: niemand
Op 1 kaart van schorsing: Chevalier, Kovacevic, Kagelmacher, Van der Bruggen

KV Kortrijk			
6	8	4	30
Rougeaux	Kumortzi	Kagelmacher	D'Haene
15	3	14	
Lepoint	Makareno	Van der Bruggen	
27	43	9	
Ouall	Perbet	Chevalier	Vanavond 20.45 uur
Wim Smet			
24	10	19	
Pozuelo	Samatta	Buffel	
4	18	17	
Wouters	Malinovskyi	Seck	
3	15	6	45
Nastic	Colley	Deweest	Ardoe
	1		
	Vukovic		

RC Genk
Invallens: Jackers, Coucke, Maehle, Brabec, Uronen, Schrijvers, Ingvarsten, Vanzeil, Zhegrova, Benson
Geblesseerd: Trossard, Berge, Karelis, Seigers, Heynen
Op 1 kaart van schorsing: Malinovskyi

Beker van België - halve finales

● HEEN
 Vanavond (20.45 u.): KV Kortrijk - RC Genk
 Morgen (20.45 u.): Standard - Club Brugge
 ● TERUG
 6/2 (20.45 u.): RC Genk - KV Kortrijk
 8/2 (20.45 u.): Club Brugge - Standard